

TANKAR ÖVER ETT PAR TV-TABLÅER

Det är bara att konstatera – viktiga program på svt1 och svt2 får man leta efter.

I tisdags, den 2 november, letade jag förgäves. I den tv-tidning, som med berätt mod nerdimper i brevlådan varje torsdag, försöker jag söka mig in till det förlovade tv-landet.

Men det är inte lätt. Det skulle vara mycket enklare att försöka hitta en trogen vän eller träffa en intressant människa på nätet.

Ja, meningsfulla tv-program får jag leta efter, och med en förstärkt vilshenhet irra genom spalterna.

Vad är det då jag får för den 500-lapp som jag med ointresse inbetalar varje kvartalsslut? Jo, inte bara det att jag får en viss grad av upprördhet, då jag läser programtablåerna – jag känner mig även vilseledd och smått förbigången, då det hela sägs handla om public-service, dvs. fritt från reklam och någorlunda bra program.

Dock har man inte kommit på att jag måste stå ut med s.k. sponsring. Jag skall klart veta att detta program är sponsrat av ett bolag, som jag redan betalt .dvs. Vattenfall, Tidstjänst m.fl. – yes, name it!

Med andra ord: måndagen den 2 november kan man ta sig an ett allmänt Go 'kväll kl. 18.15 – ett oskyldigt, lite naivt underhållningsprogram utan karaktär.

Nyheter kan vi hoppa över, därför att det är samma nyheter, som jag en gång hört på radion kl.06.00.

Jag förundras ständigt över de journalistiska aktiviteterna, då alla nyheter som kommer i dagens ljus på morgonen kommer att hänga med under dagens nyhetssändningar. Det tycks vara förutbestämt att de kommer på Aktuellt och Rapport under kvällen.

Nåväl. Tisdag: 20.40 Kärlek utan slut. En kärlekshistoria som man kan vara utan. Kl. 21.00 Veckan brott – ett kriminalprogram i tio delar. Helt ointressant. Kl. 22.00 erbjuds tittarna en dokumentär från 2009 om ”hur fiskare slaktar delfiner”. Informativ men vad göra?

För den som orkar mer kan ytterligare en amerikansk dramaserie, State of mind, fungera om sömnpiller.

Ändrar jag synfält en decimeter hamnar jag på svt2 – vad finns här? Kl. 19.00 Vem vet mest? Kanske det bästa programmet av dem alla, men ack så billigt. Gratis deltagare och en Rickard Olsson, som är fräsch och frågvis. Vad som utbetalas är reseersättning för den om kommer från Falkenberg t.o.r. 200 kr. Den som ställer upp får skylla sig själv.

Och så 19.30 Ebbas stil – ett modeprogram om höstens herrmode – synnerligen trendigt och marginaliserande. Kl. 20.00 är det Sverker rakt på – ett efter omständigheterna bra program med bra innehåll och väsentliga frågor. Men har inte Sverker gjort sitt?

Debatt med Belinda Olsson från Göteborg är alltför ”pratigt” och tittaren får stå ut med ett kaos av röster och en programledare som inte kan styra upp. 21.30 kommer Kobra – äntligen ett program som jag kan se på med uppskattning.

Sportnytt, 22.00, är lika tramsigt och korthugget som vanligt. Jag tvekar om jag skall lyssna till naiva analyser eller snuttifierade inslag från idrottsvärlden. Kan det vara intressant att veta vad som händer börderna Sedin i NHL och Vancouver – deras plånböcker är reda fyllda. Och vad beträffar Zlatan i Milan eller Elmander i Bolton så är det bara svenskheten som förstärks.

Ännu har jag inte hört att Stafsinge fotbollslag gått upp i trean, och att Tvååker gjort detsamma. Borde det inte finnas bredd i den Sportspegel, som heter public service?

Hans-Evert Renérius