

IDROTT OCH VÄNSTERPOLITIK

Alice personhistoria börjar i det fattiga Österbotten, Kasko, varifrån hon tvingas flytta. Utanförskapet förstärks som s.k. ”oäkting”. I ett prövande 30-tal framhärdat hon även på svensk mark. Alice träffar sin Lennart i Sundsvalls Folkets Park. De kommer att följa varandra under ett till synes lyckligt äktenskap, även om olika uppfattningar, tankar och idéer då och då kolliderar.

Även Lennart söker sina föräldrar, men efter hand ger han upp tanken på återseende. Lennart blir ändå huvudpersonen i boken. Sonen Sture beskriver honom som en handlinskraftig och idérik person, som aldrig ger upp. Hans arbetarbakgrund kommer att vara en styrka och förmån under hela livet.

Familjen flyttar från Sundsvall till ett Stockholm, där de får lägenhet i kåkstaden Huvudsta. I huset Wilhelmina i korsningen Storgatan – Huvudstagatan blir platsen för Stures uppväxt. Senare flyttar familjen till ett radhus i Råsunda med hiss och balkong. Familjens bostäder avspeglar en tid då välfärdsprogrammet tar form.

Samtidigt kom far och son att engagera sig i olika idrottsgränar. Här bildades föreningar i fotboll, bandy, boxning. Sonen Stures politiska inriktning formas. Alice och Lennart var sedan gammalt medlemmar i Solnas Kommunistiska Arbetarekommun.

Lennart bytte bibeln mot det Kommunistiska manifestet. Fosterföräldrarnas religion blev nu en politisk tro. Diskussionerna kring middagsbordet blev många. Men fader Lennart tycks inte ha påverkas sonen annat än som ett progressiv bollplank. Därmed fullföljer Sture den politiska linjen på kommande arbetsplatser som typograf och facklig företrädare.

Dock hämtar boken styrka i de mindre sammanhangen, då författaren beskriver de unga Näckrospojknarnas vardag; pappersinsamlingar, sammanträden, skolkonflikter.

Stures 16-åriga dottern heter även hon Alice. Hon frågar i bilen på väg till Dorotea: ”Kan du inte berätta om din uppväxt – och varför ni drog från den här stan!”

Sture Ring har svarat med den här boken. Den belyser ett ”fattigsverige”, där idrotten och vänsterpolitiken går hand i hand.

Hans-Evert Renérius

Bok: Till Alice. I skuggan av Råsunda. Sture Ring. Carlssons.