

In Memoriam - Lillemor Huhgg Iglesias

En levande röst har tystnat!

Vistelserna på Mallorca blir inte som tidigare. En pulserande varm, ljus våg har slutat att finnas till vid dessa varma stränder; en mallorcavän har lagt sig till ro i den varma solens skönhet. Hennes röst fanns alltid där - i telefon - på reseföretaget - i Valldemossa - i Svenska kyrkan. Joan Miro 113.

Kyrkvärden Lillemor kunde bibeltextens inre melodi. Den låg varm och trygg på hennes läppar. När hon läste i gudstjänsten, vilket Lillemor alltid gjord, var det för oss besökaren en fröjd att få lyssna. Hennes lugna, avmätta tonläge ingav en sorts insiktsfull vishet, som omedelbart spreds ut i gudstjänstlokalen och in i våra lyssnade hjärtan.

Rösten gav oss besökare, under alla dessa år, en extra dimension av evangeliets budskap. Hon tog alltid sin bil från det Chopinberömda Valldemossa, som blev hennes plats i världen.

Många körmedlemmar från Sverige har här fått sin undervisning i spansk kultur och tradition. Här kunde hon alla "stenarna" och alla besökare, som fick sin guidning efter konserterna i Svenska kyrkan eller i den kända Katedralen i Palma.

Lillemor fanns alltid till hands. Hon var Mallorca.

En händelse som alltid kommer att finnas i mitt minne är när hon med omedelbar verkan fick rycka in som organist vid en vigsel på försommaren 1982.

Jag skulle då ha en vigsel i kyrkan av ett par från Sverige. På den tiden fanns ingen fast organisttjänst, utan den s.k. "musiken" fick hyras in. Det hade blivit en miss.

Lillemor körde brudparet till Svenska kyrkan och skulle samtidigt övervara vigseln. Den tilltänkta organisten kom inte. Vad göra? Jo, Lillemor springer ut

till sin bil och hämtar "bröllopsnoterna". Vigselparet tågar in och Lillemor spelar med frenesi Mendelssohn´s Wedding March.

Så var också Lillemor, inte bara Mallorca i allmänhet, utan framför allt Svenska kyrkan på Mallorca i synnerhet.

Lillemors röst har nu tystnat och hennes händer stannat upp över tangenterna.

Jag tänder tacksamhetens ljus!

Vi alla som älskar Mallorca och gjort ön till en kär hemvist kommer för alltid att minnas Lillemors röst, hennes liv och gärning med stor glädje.

Valldemossas levande stenar finns i våra hjärtan!

Hans-Evert Renérius
Präst, författare, Mallorcavän.